

★★★★★ Een prachtig boek over het levensverhaal van Nelson Mandela

4 oktober 2012 | Door: Beeldernis

Het boek beschrijft het leven van Madiba, zoals Nelson Mandela heette voor hij naar school ging, van zijn jeugd als herdersjongen tot nu. Spannend om te lezen voor kinderen vanaf een jaar of 11, maar ook voor volwassenen! De schrijfster schrijft met veel respect over alle gebeurtenissen en het mooie vind ik dat ook de vrienden van Mandela met wie hij gevangen zat, een belangrijke plaats in het verhaal hebben. Ik realiseerde me daardoor weer dat Nelson Mandela niet de enige is die zo lang gevangen heeft gezeten. Ook vond ik het bijzonder dat ik juist door het laatste deel het meest ontroerd was: zijn vrijlating. Een boek dat je raakt, natuurlijk door het verhaal van Mandela zelf, maar ook door hoe het geschreven is.

Pluspunten: Leerzaam, Spannend, boeiend, ontroerend

Vond je deze review nuttig? [Ja](#) (0) | [Nee](#) (0) | [Ongepast?](#)

★★★★★ Een prachtig boek over een prachtige man

4 oktober 2012 | Door: DirkJanPost

Het indrukwekkende levensverhaal van Mandela wordt in dit boek op warme en meeslepende wijze verteld. Het verhaal is niet alleen indrukwekkend, maar vaak ook ontroerend en grappig. Het gaat natuurlijk over de strijd van Mandela tegen de apartheid, maar ook over de grote en kleine gebeurtenissen in het leven van Mandela. Het eerste hoofdstuk begint met de kleine Nelson die as in zijn zwarte kroeshaar doet omdat hij op zijn vader wil lijken, die een grijze pluk haar heeft, en vervolgt met een mooie beschrijving van de relatie tussen vader en zoon. Daarna leg je het boek niet meer weg, totdat je alles hebt gelezen over zijn kindertijd en jeugd op het platteland, over zijn jaren in Johannesburg, waar hij advocaat wordt, trouwt met Evelyn, en actief wordt voor het ANC, over Winnie Mandela, en over de lange, lange jaren in de gevangenis. Als je tenslotte hebt gelezen over zijn vrijlating en zijn tijd als president van Zuid-Afrika, heb je het gevoel dat je het leven van Mandela van dichtbij hebt meeleefd. Een prachtig boek over een prachtige man.

Vond je deze review nuttig? [Ja](#) (2) | [Nee](#) (0) | [Ongepast?](#)