

Les 7: Mentor-uur

bij het boek Madiba; het levensverhaal van Nelson Mandela

Thema: rituelen & kennismaken met elkaars cultuur

Fragment: blz. 17, 18, 19 en 20

De Afrikaanse cultuur kent vele rituelen. Zij vormen als het ware de bedding waarbinnen zich de ontwikkeling van het individu afspeelt. De hele familie, inclusief de voorvaderen, worden bij deze rituelen betrokken. Maar ook de wereld van goden en geesten, de aarde, planten en dieren. De vele symbolen wijzen op de verbinding met het hele universum.

Het ritueel van de jongensbesnijdenis is een van al deze, nog steeds in praktijk gebrachte rituelen. Nelson Mandela beschrijft de ceremonie in zijn autobiografie uitvoerig en met veel liefde. Tijdens lezingen vertelde hij vaak wat hij hierbij beleefde en hoe hij zich hierdoor verbonden voelde met zijn stam.

In vergelijking met de Afrikaanse culturen is onze westerse cultuur 'arm' te noemen. Met het verdwijnen van kerkelijke gebruiken (denk aan de christelijke feesten) en familieverbanden, verdwijnen veel rituelen en ceremonies naar de achtergrond.

Met de integratie van andere culturen komen er nieuwe rituelen en tradities binnen.

Activiteit:

- Bespreek met elkaar welke rituelen je kent. Denk aan geboorte en dood, verjaardag, ontgroening, huwelijk etc.
- Zijn er rituelen op school?
- In onze maatschappij?
- Waarom zouden rituelen belangrijk kunnen zijn?

*Kijk voor meer lessuggesties op www.mandelaboek.nl
Het boek is te bestellen via de webwinkel www.actonvirtues.nl*

© Angela Machiel-Guépin